

Faachira



Er kwamen eens drie mensen uit Zeeland met hun afghaanse windhondteef wandelen in Kootwijk. Dat hadden ze op onze site gezien en aangezien ze toch daar in de buurt moesten zijn, kwamen ze wandelen.

Rating: Not Rated Yet

[Ask a question about this product](#)

Description

Tijdens de wandeling bleek dat ze eigenlijk wel oren naar een tweede afghaan hadden. En aangezien ze erg leuk met hun hond omgingen en die er bijzonder mooi en gelukkig bijliep, zij het aanvankelijk een tikkie onder de indruk van het windhondgeweld op het Zand, knoopten wij dat in onze oren. Dus toen we een prachtige, maar wel verwaarloosde teef kregen sloegen we aan het bellen. Gelukkig is de familie nogal krachtdadig, want ze riepen direct dat ze nú in de auto sprongen en ons op zouden wachten bij de grens om hun tot dan nog niet geziene nieuwe huisgenoot over te nemen. En zo geschiedde. Inmiddels woont Faachira al weer een paar weken in Zeeland en geniet daar van het strand en van het gezelschap van haar afghanenzusje. Alle klitten zijn liefdevol uit haar vacht geborsteld, de oor- en oogontstekingen zijn behandeld en niets staat nog een gelukkig afghanenleven in de weg. Job en Ineke: dank voor jullie snelle reactievermogen en we hopen jullie binnenkort weer eens in Kootwijk te ontmoeten!